



Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde
Onderwerp: Wandeling De Prekers, Schijndel
Datum : zondag 26 mei 2019
Aanvang : 09.00 uur
Locatie : Café 't Groene Woud

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde

Op zondag 26 mei organiseert de Natuurwerkgroep Liempde een wandeling door natuurgebied De Prekers in Schijndel. Fia Fiers van Natuurgroep Eerdse Bergen is onze gids.

De Prekers vormt een van de meest oorspronkelijke delen van het bosgebied dat we nu kennen als het Wijboschbroek. De naam verwijst naar de Middeleeuwse eigenaren van het gebied, de Dominicanen ofwel de Orde van de Predikheren, die al in de 13^e eeuw een klooster bezat in Den Bosch. Wie goed om zich heen kijkt in de Prekers, ziet dat het hier gaat om een bosgebied dat al lang geleden geëxploiteerd werd. De populierenbossen, zo typerend voor het Wijboschbroek, zijn van recenter datum en herinneren aan de bijna verdwenen klompenindustrie.

Tijdens deze wandeling gaat de aandacht vooral uit naar de flora van het gebied. Het Wijboschbroek staat bekend om de vele Slanke Sleutelbloemen, de ambassadeursoort van de Biodiversiteitsacties van Schijndel, en de Bosanemoon. Ook uiterst zeldzame soorten zoals de Eenbes en Zwartblauwe Rapunzel komen hier voor.

Onze gids Fia Fiers van Natuurgroep Eerdse Bergen staat er om bekend dat zij oog heeft voor het kleine in de natuur. Boomknoppen, bosplanten en vlinders, ze komen allemaal aan bod bij haar.

We verzamelen om 9 uur bij café 't Groene Woud, Kasterensestraat, Liempde en vertrekken vanaf daar carpoolend naar het startpunt van de excursie, de Schaapskooi, Martemanshurk in Schijndel. Om ca. 9.15 uur start de excursie, die ruim 2 uur zal duren. Stevig schoeisel of laarzen is aan te raden en eventueel een insectenwerend middel. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig.